



GROENE OASE
IN DE STAD



De zes katten van het gezin kregen hun eigen bankjes in de tuin.

Beperkte ruimte met een grootse sfeer

Vakantie in een stadstuin

Wie zegt dat een stadstuin synoniem moet staan voor verschaald gras of een paar uitgedroogde plantenbakken? Volgens Karel en Leen kan het net zo goed een oase van groen en water zijn, waarin mens en dier even graag verpozen.

ELINE MAEYENS, FOTO'S LISA VAN DAMME



Behalve door de occasionele gezinsleden wordt de zwembad bevolkt door vier vissen.



Een appelboom, een zwembad, enkele gemakkelijke zetels en hangmatten, meer moet dat niet zijn om je altijd op vakantie te wanen in eigen tuin.

Verborgene oase

Sinds 1999 wonen Karel en Leen in een huis aan de Gentse stadsring. 'Het stond aangeprezen als een huis aan de Coupure, terwijl het duidelijk niet aan het water ligt', zegt Karel lachend. 'Maar het was wel groot en karaktervol.' Door de jaren heen vernieuwden ze het huis van top tot teen. Alleen de tuin bleef achter. 'Ons tuintje heeft allerlei doelen gediend: kattenbak, speeltuin voor onze drie kinderen, konijnenperk. In 2015 beslisten we om er echt iets van te maken: een oase waarvan we volop zouden kunnen genieten. We namen de tuinarchitect Bram Van Wesemael van HOF tuinarchitecten in de arm en brieften hem over onze wensen.'

Het resultaat is een weelderige stadsoase geworden, netjes verborgen voor toevallige passanten. Het groen is zo overweldigend dat de vakantie sfeer tot in het interieur van de woning voelbaar is.

Elke dag zwemmen

'Leen heeft altijd gezegd dat ze een zwembad in de tuin wilde, maar ik heb haar altijd voor gek verklaard', vertelt Karel. Toch gaven ze een zwembad of zwembad of zwembad als expliciete wens door aan de tuinarchitect. Die wist er wel weg mee en tekende een negen meter lange zwembad op hetzelfde niveau als het verhoogde houten terras dat aan de woning grenst.

Karel groef het zwembad volledig zelf uit, over een periode van een paar maanden en met de nodige tussenpozen. Een filterge-deelte met lavastenen en zuiverende planten houdt het water proper. Vier vissen vergezellen Leen op haar dagelijkse zwemmomentjes. 'Ik duik er twee tot

drie keer per dag in', zegt Leen. Een bevlieging was dat zwembad dus niet.

Even twijfelde het paar om een jetstream te installeren om tegenstroom te kunnen zwemmen, maar dat bleek te moeilijk en te duur. 'Nu hang ik een fitnessrekker om mijn middel om echt te kunnen zwemmen', zegt Karel.

Verticale tuin

Karel en Leen droomden al langer van een groene gevel. Met de aanleg van de tuin kwam die droom binnen handbereik. Het werd een groene tuinmuur, waarin een speelse collectie planten vrij spel krijgt. Een Nederlands bedrijf leverde een pakket met holle betonblokken, verkrijgbaar

in diverse kleuren. 'De rode steen past wonderwel bij de tuinmuur die we vroeger al rood hadden geschilderd.' De tuinarchitect gaf aanwijzingen en Karel heeft een volledige dag geplant: vaste planten, varens, grassen, kruiden en noem maar op. Alle plantensoorten bloeien op verschillende momenten, zodat de tuin er altijd een beetje anders uitziet.

Om de drie rijen betonblokken zitten waterleidingen die de planten bevoelen. De terrastegel in travertijn vormt een licht tegengewicht tegen al dat groen en rood. 'Travertijn wordt vooral in zuidere landen gebruikt omdat die kalksteen vorstgevoelig is. Maar in het zachte klimaat van een stadstuin kan het ook.'

Als het te warm wordt op zijn kamer, verkast de zoon naar zijn tenthangmat in de tuin

Katten thuis

Niet minder dan zes raskatten komen de cameratas van de fotografe besnuffelen tijdens ons bezoek. En die katten hebben allemaal een plekje nodig, zowel binnen als buiten. 'Voor binnen hadden we al een soort gebogen plankjes waarop de dieren kunnen liggen. Een bevriende lasser

maakte voor buiten en voor in de kelder acht exemplaren in metaal. Ik sneed rubbertegels op maat, in een rode tint die bij de muur past.' Een elegante en semi-onzichtbare oplossing die de katten wel weten te waarderen. Sinds kort staat er ook een 'cat wheel' op het terras, een groot wiel waarin de dieren een stukje kunnen rennen.

Voor de mensen in huis hangen er niet minder dan vier hangmatten, verspreid over de tuin. Onlangs kwam daar zelfs nog een tenthangmat bij, zodat de zoon buiten kan slapen als het te warm wordt op zijn kamer. De afmetingen van de tuin mogen dan wel bescheiden zijn, het vakantiegevoel is dat zeker niet.

Avondrust

Door de jaren heen hadden Karel en Leen al een aantal mooie planten laten groeien in de tuin. Een vingerplant dicht bij de woning heeft intussen de proporties van een boom aangenomen. Er staat ook een appelboom en tegen de zijmuur van de tuin klimmen kiwiplantjes en een trompetklimmer omhoog. De tuinarchitect wist die planten mooi te integreren in het nieuwe plan. 'Het zou zonde geweest zijn om die niet te behouden. Kijk maar naar de appelboom, die intussen bijna zwicht onder het gewicht van al die lekkere vruchten.'

Ook de gekleurde gloeilampen die de tuin omzomen, hingen er al. 'Die geven sfeer en passen nog steeds perfect. Terwijl we vroeger misschien al snel voor een serie in de zetel neerploften, gaan we nu vaker - al dan niet met een glaasje wijn - in onze stoeljes aan de vijver zitten.' Om er van 'la paix du soir' te genieten, zoals Leen het zo mooi verwoordt.



Leen en Karel toverden hun kleine stadstuin om tot een weelderige, groene oase.